

'Ik ben geen quitter...!'

Sinds 1993 verdient Gert-Jan Laseur de dagelijkse boterhammen met zijn bedrijf Laseur Motoren in Almere. Bijgestaan door zijn vader houdt hij zich daar bezig met alles op het gebied van Harley-Davidson techniek en custombouw. "Een zaak, zoals de Harley zaken vroeger waren", omschrijft Gert-Jan het zelf.

In een opwelling besluit Gert-Jan op een zaterdagmiddag in 1996 eens mee te doen aan een Dragrace in Almere. De burens lenen hem een leren BMW-pak en op een eveneens geleende FXR wint hij zijn allereerste wedstrijd. De kiem voor een lange Dragrace carrière met ups en downs en alles daar tussenin is gelegd. Hoewel hij zelf stelt dat zijn mooiste Dragrace succes 'nog moet komen', is zijn overwinning in de Pro Stock Bike klasse, tijdens de tweede race van seizoen 2015 op Hockenheim, wel een hele bijzondere. Deze 48-jarige onderneer, dragrace-coureur, echtgenoot van Katja en vader van Jasmijn, schuiven we graag een aantal vragen voor, waarop alleen hij het antwoord kent...

INTERVIEW GERT-JAN LASEUR

Wat was en wat is je dierbaarste speelgoed?

Dat was vroeger mijn brommer en nu mijn motor. Mijn Dragracer dus.

Wat is het belangrijkste dat iemand geleerd moet hebben voor zijn 20ste?

Je eigen fietsband plakken! Heb ik mijn dochter geleerd toen ze 5 was...

Het huis staat in brand; welke drie dingen neem je mee?

Natuurlijk mijn vrouw en dochter. Maar als je echt voorwerpen bedoelt...? Daar hecht ik niet zoveel waarde aan. Ik heb geen band met materiële zaken, misschien mijn gitaar. En mijn motor staat op de zaak, dus die telt in dit geval niet mee.

Wat heb je altijd bij je?

Mijn portemonnee, want anders kom je niet ver. Verder de sleutels van mijn auto en mijn huis. En mijn telefoon...

Waar wordt je echt pijnlijk om?

Ik wordt niet zo makkelijk echt pijnlijk, maar wel chagrijnig. Valse beloftes, daar heb ik een hekel aan. Of dure spullen die slecht passen. Of van die sierkapjes op motorfietsen, het liefst met van



Joep Laseur achter de draaibank.

Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen?

Mijn eerste impuls is om nu te zeggen: 'ik mis mijn haar'. Vroeger had ik heel lang haar. Maar nee, ik hoef niks te veranderen. Ben daar helemaal niet mee bezig. Als je maar gezond ben, dat is zoveel belangrijker.



Met vol vermogen en volle concentratie van start in 2015.

die hele kleine schroefjes die dan zijn dolgedraaid waarna de hele zoi met kit is vastgeplakt.

Wat is je grootste angst?

Net als iedere ouder waarschijnlijk, de angst dat je kind iets overkomt. Maar ik maak me ook wel eens zorgen over de toekomst van de wereld. Aan de andere kant: een lekke band op de motor is ook kut. En als ik met meer dan 300 km/u over de finish ga, denk ik wel eens: Als dat carbon wiel het maar houdt'.

Wat vind je zelf je beste en slechtste eigenschap?

Mijn slechtste eigenschap zal wel zijn dat ik nogal ongeduldig ben. Mijn beste eigenschap is dat, als ik iets wil, ik er ook voor 600% voor ga. Ik ben geen quitter. Ook als ik iets wil doen waar ik eigenlijk geen of weinig talent voor heb. Zoals Dragraceren. Daarvoor ben ik eigenlijk veel te lang en dan ook nog met een slechte rug. In het begin werd ik wel een beetje uitgelachen. Maar dan toch doorbijten en ondertussen doe ik gewoon lekker mee. Ik zeg: 'trek je eigen plan, ga d'r voor!'

Wat doe je geen tweede keer meer?

In een achtbaan stappen! Dat deed ik vroeger wel om mijn dochter te plezieren, maar nee, nu niet meer. Vre-se-lijk! Gek eigenlijk voor iemand die dan wel voor zijn lol op een Dragracer stapt, maar ik moet zelf het stuur in handen hebben.

Wie wil je nog ooit eens ontmoeten?

Jimi Hendrix.

Wie verdient een rotschop en voor wie moet er nog een standbeeld komen?

Een rotschop? Giel Beelen! Gatverdamme daar kan ik écht niet meer naar luisteren. Een standbeeld? Voor mijn vader, omdat hij het al zo lang met me vol houdt. Hij is 82 en sleutelt hier nog elke dag en we bekechten ook de hele dag! Dat gaat nu al een eeuw zo.

Wat is het belangrijkste verschil tussen mannen en vrouwen?

Beslissingen nemen! Vrouwen blijven maar twijfelen en piekeren. Dat duurt maar en duurt maar.



Vrouwen kunnen er een maand over doen om twee keukenkastjes te kopen. Kleding kopen... Ook zoiets...

Waar let je op als je iemand voor het eerst ontmoet?

Weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb bij iemand wel meteen een ja of een nee. Ik let in ieder geval niet op kleding, uiterlijk of kleur. Maar ik hou niet van dat zogenaamd stoere gedoe. Kom op, doe normaal zeg! Ik kijk wel naar wat voor auto iemand rijdt. Een elektrische of hybride auto is natuurlijk écht verschrikkelijk...

Hoe begin en hoe eindig je een ruzie met je vrouw?

We hebben eigenlijk nooit ruzie. Ik durf ook helemaal geen ruzie te maken met mijn vrouw! Ik ben al sinds mijn 18e bij mijn vrouw en dat gaat prima...

Als je een jaar in een andere tijd zou mogen doorbrengen, voor welke tijd zou je dan kiezen?

De cowboytijd. Dat lijkt me geweldig. Een beetje

paardrijden en schieten. En in de films zien de Indianenmeisjes er altijd ook niet verkeerd uit.

Wat had er niet uitgevonden moeten worden?

Verkeersdrempels!

Wat is de grootste blunder die je tot nu toe gemaakt hebt in je leven?

Zo! Tja... Dat zijn er wel een paar. Heb je even...?

Wat zou je geworden zijn als je geen Dragracecoureur/Ondernemer geworden was?

Voordat de motoren op mijn pad kwamen, zat ik in de metaal. CNC- en lasersnijden, waterstralen, dat werk. Dat ging op zich goed en dat zou het ook wel gebleven zijn, vermoed ik.

Vertel eens iets wat veel mensen nog niet over je weten?

Dat ik soms best aardig kan zijn...

Aan welke zonde beleef je het meeste plezier?

Zonde? Ik geloof niet in zondes. Ik verafschuw

godsdienst en wat mij betreft komt zo'n beetje alle ellende in de wereld door godsdiensten. Iedereen die nadenkt weet zelf wel wat goed en slecht is, daar heb je geen boek voor nodig.

Wat is de vreemdste weddenschap die je ooit bent aangegaan?

Kan ik niet zeggen, want ik wed niet. Nooit!

Wat wil je nog zeker nog eens doen in je leven?

Zou het niet weten. Heb al best wel veel gezien in de wereld en ben wel tevreden. Nee, heb niet iets dat ik per se nog eens zou moeten doen.

Heb je een levensmotto?

'Wie bang leeft, die bang sterft'.

Hoe wil je later herinnerd worden?

Als een lieve en goede vader. Hoe ik voor de rest herinnerd wordt, interesseert me eigenlijk niks!

[Tekst: Ben Kennepohl | Foto's: Sik Bloemsma en Remco Scheelings]



Overwinning in 2015 de Pro Stock Bike klasse tijdens de E.K. race op Hockenheim. Gert-Jan is blij en Jasmijn is even de meest trotse dochter van heel Europa.